

Likheter mellan Judendom, Kristendom och Islam

- **Monoteistiska**, det finns bara en Gud men det finns olika namn på denna Gud.
- **Abrahamsberättelsen**
- **Gud uppenbarar sig** för människorna genom att tala till profeterna
- Gud är **verksam i historien**, visar på vilken sida han står

- När människan **dör** går hon ”ut ur tiden” och kommer att **återuppväckas** på domedagen och då ställas till svars för sina handlingar.

- Världen och universum skapades av Gud och har en viss uppmätt tid
-
- Människan har en **fri vilja** men är **ansvarig** för sina handlingar
-
- Det finns många **gemensamma personer** och profeter
-
- I alla tre religioner finns det **änglar** som ses som **Guds budbärare**
-
- Människan får **kunskap om Gud** på olika sätt:
- Genom **Guds skapelse**, det finns en plan bakom denna
- Gud talar genom vårt **förnuft**
- Genom **människornas egna upplevelser** som t.ex kontakt med det gudomliga genom bön etc.
- Genom en **särskild uppenbarelse**
-
- För **Judarna** genom **Moses och Toran** (de fem moseböckerna)
- För **Kristna** genom **Jesus Kristus**
- För **Muslimerna** genom **Koranen** som Gud uppenbarade för Mohammed.

Men det finns också en del olikheter, som har bidragit till sprickan mellan religionerna.

- **Synen på Jesus**

- Inom **Kristendomen** anser man att Gud har förkroppsligats i Jesus genom att han sägs vara Guds son. Detta är en omöjlig tanke för Judar och Muslimer.

- Inom **Judendomen** var Jesus en intressant lärd man som själv ansåg sig vara Messias men detta accepterades inte av judarna.

- Inom **Islam** ser man Jesus (Isa) som en av de viktigaste profeterna. Men Jesus dog dock inte på korset utan det var en annan man.

- Den **kristna gudsbilden är tredelad; Fadern** (skaparen av allting) **Sonen** (Jesus

Kristus som frälsare) och den **Helige anden** (människans livgivande kraft).

- Denna **treenighetslära** anses av Judar och Muslimer som den starkast bidragande orsaken till den oenighet som råder mellan religionerna.